



Allah de Verhevene zegt in de Koran tegen de mens: De maand Ramadhân is het waarin de Koran is neer gezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerkân. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om het vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah 's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

Koran 2:185

Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders. En vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

Koran 49:10

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Het is voor een moslim niet halal om meer dan drie dagen in onmin met zijn broeder te zijn.” (Moeslim)

Het boos zijn wordt in deze context gezien als het verbreken van de relatie met zijn moslimbroeder, nadat hij door hem gekwetst is. De islam heeft bepaalde richtlijnen



opgesteld omtrent de omgang met mensen. De voornaamste richtlijn spoort de mensen aan om zijn naasten lief te hebben, te respecteren, tolerant te zijn, te vergeven, geduldig te zijn in het geval hij gekwetst voelt, dient hij te beseffen dat hij niet meer dan drie dagen boos mag blijven. Het welzijn van een samenleving kan alleen bewerkstelligd worden als men een eenheid vormt, vergevingsgezind, tolerant en opofferingsgezind is. Het past een gelovige niet om boos op zijn broeder te blijven, ook al weet hij of heeft hij het gevoel dat hij gelijk heeft.



Informatie vanuit de directie

Bezoek van de inspectie

Zoals jullie weten is er een week geleden een inspectiebezoek geweest. We moeten 4- 6 weken op de uitslagrapportage wachten.

Verversen van de schoolregels/ ouderregels

Afgelopen periode is het erg druk geweest op school. We hebben een inspectiebezoek gehad, we moesten de iftar regelen, etc.

We merken als team dat de structuur en de rust op de gang weer gewaarborgd moet worden.

Hierbij de schoolregels;

- Ouders brengen hun kinderen naar school, wachten op het schoolplein, wanneer de schoolbel gaat, wordt er op het plein afscheid genomen. Leerlingen gaan in de rij staan en lopen met de leerkracht naar binnen.

Uitzondering groep 1/ 2, de speelochtenden zijn op de maandag, woensdag en vrijdag.

Dinsdag en donderdag nemen de kinderen op het schoolplein afscheid van hun ouders en lopen met de leerkracht naar binnen.

- De eerste schoolbel gaat om 8.25 uur, ouders nemen afscheid van hun kind(eren), leerlingen gaan in de rij staan en lopen met hun leerkracht naar de klas.

Tweede bel gaat om 8.30 uur, **onderwijstijd gaat in.**

Zo proberen we de structuur en de rust op de gang te behouden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Ouderbijdrage

De helft van de ouders hebben de ouderbijdrage betaald, MasaALLAH.

We verzoeken de ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, z.s.m. het bedrag over te maken op IBAN NL36ABNA097.85.34.360 t.a.v. Al Islaah, onder vermelding met de naam en groep van je kind(eren).

1 kind €50,-

2 kinderen €95,-

3 of meer kinderen €145,-

Je kunt ook contant betalen bij Sultan. Graag ontvangen we alle ouderbijdragen uiterst deze week (voor vrijdag 8 juni), zodat wij op tijd de schoolreis en schoolkamp (voor gr. 8) kunnen regelen.

E- Cito toetsen

Vanaf maandag 4 juni '18 zijn de E- cito toetsen. Het is van belang dat de leerlingen op tijd naar bed gaan, zodat ze de volgende schooldag goed uitgerust naar school komen.

Ied oel Fitr/ Ramadanfeest

Vorige week hebben de leerlingen een brief mee naar huis genomen, Herinnering;

Maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni zijn de leerlingen vrij voor Eid Oel Fitr/ Ramadanfeest



Alvast een gezegend Fid Oel Fitr

Even voorstellen:

Mijn naam is Laura Prinsen en ben 25 jaar.

Ik ben woonachtig in Nijeveen. Op dit moment ben ik aan het afstuderen en zal de maandag en dinsdag voor mijn rekening nemen in groep 3/ 4 tot de zomervakantie.

De resterende dagen, woensdag/ donderdag/ vrijdag, geef ik groep 1 les in Meppel.

Naast het lesgeven sport ik graag, ga ik graag wandelen, tekenen ik veel. En hou ik van vele en verre reizen maken.

Heeft u een vraag of wilt u graag nog wat weten schroom niet en trek mij gerust een aan de mouw.

Groet,

Laura Prinsen



Dag allemaal,
Mijn naam is Abdelilah Fakir. Ik ben docent en werk via
Maandag.

Ik zal tot de zomervakantie meerdere dagen in de week
lesgeven aan groep 8 met als doel de leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hierbij
werken we aan rekenen, taal, lezen, plannen, gestructureerd
en consequent werken aan doelen, computervaardigheden,
het schrijven in je eigen woorden, conflictsituaties adequaat
oplossen en het omgaan met je eigen grenzen en die van
anderen. Voor groep 8 is een apart lokaal gemaakt zodat we
ons in alle rust op ons doel kunnen richten.



Ik ben 17 jaar lang opgegroeid in Helden, een klein dorpje in Limburg ten zuiden van
Venlo, maar woon al bijna 9 jaar in Nijmegen.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten.



Ik doe een paar uur in de week aan verschillende
vechtsporten. Daarnaast huren een aantal vrienden en
ik regelmatig een gymzaal en spelen (op een enorm
laag niveau) zaalvoetbal.

Mijn lievelingseten zijn sushi, pizza en citroenijs.

Je kunt me altijd aanspreken en uiteraard kun je voor
vragen ook bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Abdelilah Fakir



Taalklas

Ik ben juf Margo en ik geef les aan de taalklas. Maandag t/m donderdag ben ik te vinden op Al Islaah.

De andere dagen van de week ben ik thuis bij mijn man en dochtertje.

Tot de zomervakantie ben ik aanwezig om de leerlingen van de taalklas beter Nederlands te leren.

In de taalklas zitten leerlingen van groep 3 t/m 8. We werken met de methode 'Mondeling Nederlands' om de woordenschat te vergroten en om beter Nederlands te leren praten. We zijn net begonnen met het thema 'lichaam'. Verder besteden we tijdens de lessen veel tijd voor ontspanning en dan zijn we aan het knutselen, kleuren of spelletjes aan het spelen. Het spel 'letterdief' is erg populair.



Hallo...!!

Mijn naam is Simon van der Graaf en ik geef op dit moment les aan groep 7 en 8.

Dat maakt mij dus meester Simon :) Ik ben 26 jaar en woon in het mooie Lutten. Dat



is ongeveer een uurtje rijden vanaf Harderwijk. Op dit moment zijn wij in de klas druk bezig met veel rekenen, veel taal en lezen, maar ook proberen wij mooie dingen te maken om de klas te versieren voor de Iftar. Zo maken we bijvoorbeeld mooie vlaggen en andere tekeningen. Op de foto zie je enkele kinderen druk aan het werk! Goed he?!



Hallo allemaal,

Ik ben Juf Rosie en ik kom werken bij de kleuters. In 2009 ben ik naar Nederland gekomen en in 2014 heb ik hier mijn opleiding tot leraar basisonderwijs afgerond. In 2014 is ook mijn zoon (Max, 4 jaar) geboren en ik heb een dochter van 2,5 jaar (Ella). In Engeland heb ik ook mijn diploma voor leraar basisonderwijs gehaald en een jaar bij de kleuters en groep 3 gewerkt. In mijn vrije tijd hou ik van zingen, buiten zijn, tuinieren en tekenen. Ik hoop heel snel kennis te maken met iedereen!

Belangrijke data:

Ma. 4 juni t/m vr. 8 juni

Ma. 18 juni t/m 20 juni '18

Ma. 11 juni t/m vr. 15 juni '18

Wo. 20 juni t/m vr. 22 juni

Donderdag 21 juni

Week 26

Dinsdag 10 juli

Donderdag 12 juli

Vrijdag 13 juli

Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 aug.

E-Cito toetsen

E-Cito toetsen

Ramadanfeest, leerlingen 1 week vrij

Schoolkamp, gr. 8 leerlingen op kamp

Schoolreis, gr. 1 t/m 7

Rapportgesprekken (uitnodiging volgt..)

Eindavond groep 8

Laatste schooldag

Studiedag, leerlingen zijn vrij

Zomervakantie

Eerste schooldag schooljaar 2018-2019 maandag 27-08-2018